

## Sommerturen til Kalvø 2023



Med store forventninger samledes sommertur deltagere i Hjarbæk mandag den 10. juli kl. 09.00 til fælles transport af bådene til Kalvø. Det skulle vise sig at blive en svær start. Første stop var hos Løgstrup Auto, hvor trailer lys blev repareret. Næste stop var ved Undallslund Plantage, hvor stropper skulle strammes og igen ved broen over Koldingvej, hvor en strop slæbte et par meter bagud. Hermed var prøvelserne slut trods silende regn og skybrud. Heldigvis har vi automatiske lænse pumper i bådene. Bl.a. sendte Jens Fuurbo hvert 10. minut kaskader af vand ud til begge sider. Vi nåede alle frem til Kalvø i god ro og orden, hvor vi parkerede vore 4 sjægte, for selv at køre de 300 meter videre til "Naturperlen", hvor vi indkvarterede os dels i ferielejligheder og dels i telte. Vejret var nu skiftet til det dejligste solskinsvejr.



Det udmærkede turudvalg, bestående af Leo, Søren, Birthe, Anker og Leif, havde allerede første arrangement klar kl. 16.00, hvor formanden for "Det Maritime Kalvø" Poul Stenderup, fortalte om Kalvøs historie, bl.a. om øens storhedstid, hvor der lå et af landets største træskibsværfter, målt på størrelsen af de skibe der blev bygget der. Vi fik en spændende rundvisning på ca. halvanden time.

Det kan anbefales at besøge deres hjemmeside: [calloe.dk](http://calloe.dk)









Efter besøget på Det Maritime Kalvø var det tid for søsætning af sjægtene. Slæbestedet på Kalvø var af en sådan tilstand, at vi besluttede at køre til Sønderballe Strand, hvor slæbestedet var bedre. Det var dog ikke uden problemer at få bommen til at gå op, men ved fælles hjælp lykkedes det og snart sejlede vi alle mod Kalvø.



Efter hjemkomsten til Kalvø og bådene var rigget til var der fælles grillmad på en solbeskinnet terrasse, der kunne rumme os alle.







Tirsdag var der arrangeret tur til Barsø, en sejltur i lige linje på ca. 3 sømil. Vi havde vinden lige imod os, så vi krydsede os frem og sejlængden var betydelig længere. Vejret var fint, solskin med 10 -11 sekundmeter vind. Sejlturen gik rigtig fint og snart indtog vi vore medbragte madpakker på Barsø. Lisbeth fik endog special transport til sig selv og hunden. Se billede.



Efter frokosten gik vi en tur på øen og op på det højeste punkt Gyldenbjerg, 39 m. Øen har et areal på 226 ha og der bor 15 indbyggere.







Hjemturen gik over stok og sten. Med vinden agten for tværs sejlede vi med Jens Fuurbo små 7 knob. Alle var enige om at det havde været en super tur med en skøn sejloplevelse.

Aftenen sluttede med fællesspisning på terrassen, hvor der blev serveret sej, som var tilberedt på grillen. Igen viste vejret sig fra sin bedste side og der blev råhygget på terrassen til sen aften.





Onsdag kl. 10.00 mødte vi op på LINOLIE & PIGMENT fabrikken, Øsbygade 46, 6100 Haderslev. Hjemmeside: [linolie.dk](http://linolie.dk). Her blev vi modtaget af indehaver og direktør Thor Grabow. Han var særdeles engageret og vidende om linoliemaling. Han viste os rundt og fortalte om de forskellige fremstillingsprocesser. Stor cado til turudvalget for dette besøg.









Efter besøget kørte vi hjem til naturperlen.





Om eftermiddagen var der mulighed for sejlads – nogle tog på sejlur og andre tog på cykeltur.

Kl. 18.00 var der fællesspisning på Kalvø Badehotel. Menuen, som var er af turens højdepunkter, bestod af stegt flæsk og persillesovs. Der var inviteret lokale træsksfolk med til middagen, nemlig formand Poul Stenderup, Gunnar Jepsen og Per Sølbeck fra Det Maritime Kalvø, den lokale Gunnar Pedersen, der har kendt Hjarbæk Sjægtelaug i mange år og et par lokale Ålborgjolle sejlere Dina og Bo som påtænker at deltage i vores VM i næste måned. Til min store overraskelse mødte Lissie og Bjarne også op til middagen. Men heldigvis for det. Efter maden fortalte Bjarne om sin opvækst på Als, der var præget af Sønderjyllands tilbagevenden til Danmark. Bl.a. fortalte Bjarne om Knivsbjerg, mindesmærket hvor tyskerne havde rejst et monument med statue af rigskansler Bismarck. Knivsbjerg var et samlingssted for de tysksindede. Det havde vakt nogle triste følelser blandt den dansksindede befolkning. Mindesmærket var rejst på det 97 meter høje bakke drag. Selve monumentet var 45 meter højt og hvor en 7m høj statue af Bismarck stod i en niche.



*Bismarck-Denkmal*



von Rendsburg.

Nach der Volksabstimmung von 1920 erhielt das jährliche Fest unterhalb des Knivsbergturmes eine wesentliche Bedeutung für den Erhalt des deutschgeprägten Bewusstseins in Nordschleswig. Der nationalsozialistische Machtantritt in Deutschland 1933 führte auch in Nordschleswig

als Versammlungsort und für die dänische Bevölkerung als Symbol der preußischen Zeit hatte, führte dazu, dass dänische Widerstandskämpfer in der Nacht vom 15. zum 16. August 1945 den Knivsbergturm sprengten. 1947 wurde die Tradition der Knivsbergfeste vom Deutschen Jugendverband für Nordschleswig (DJN)



Bismarck-Denkmal



## Knivsbjerg-mindesmærket

I 1895 blev grundstenen lagt til et Bismarck-mindesmærke på Knivsbjerg og det kunne indvies i 1901. Det var 47 m højt, og i en niche i tårnet stod en 7 m høj statue af den første rigskansler Otto von Bismarck. Statuen blev fjernet allerede året før folkeafstemningen i 1920. I dag står Bismarck-statuen på Aschberg nord for Rendsborg.

Efter afstemningen i 1920 blev den årlige fest ved tårnet på Knivsbjerg af væsentlig betydning for opretholdelsen af den tyske selvforståelse i Nordslesvig. Den nationalsocialis-

tiske magtovertagelse i Tyskland i 1933 medførte også nationalsocialistisk indflydelse i Nordslesvig. Knivsbjergtårnet blev kulisse for det tyske mindretals uniformerede optræden, selvom „Knivsberggesellschaft“ prøvede at bibeholde de traditionelle rammer for Knivsbjergfesten. Efter 1940 afholdtes ikke længere Knivsbjergfester.

Knivsbjergtårnets betydning som samlingssted for tyske nordslesvigere og den danske befolknings opfattelse af stedet som symbol på den præjssiske periode førte til, at

danske frihedskæmpere sprængte Knivsbjergtårnet den 15.-16. august 1945. I 1947 genoptog „Deutscher Jugendverband für Nordschleswig“ (Ungdomsforeningen) traditionen med Knivsbjergfesterne.

Først efter København-Bonn-Erklæringerne i 1955 kom det til en afklaring med det danske statsministerium vedr. oprydning på Knivsbjerg. Af Knivsbjergtårnets granitstumper rejstes det nuværende mindesmærke efter udkast af den nordslesvigske kunstner A.G. Nissen.

Derudover læste Bjarne et par noveller på det mest dialektiske sønderjysk. Ikke alt forstod vi, men på de lokale, som deltog i middagen, kunne vi se det var særdeles morsomt. Novellen omhandlede indkvartering af turister i eget hjem og hvad det medførte af forviklinger. Godt gået Bjarne.

Efter Bjarnes indlæg tog Gunnar Pedersen ordet. Han er nu 93 år og var i mange år med til VM i Hjarbæk. Han fortalte om sine oplevelser i Hjarbæk og han mindedes specielt sine mange danse med Grete.

Alt i alt en rigtig festlig aften.











Torsdag var der igen sejlads om formiddagen. Vejret var fint – ikke så meget vind men vi fik en god sejltur. Søren rekognoscerede området for bedre ophalingssteder. Det lykkedes ved Loddenhøj, hvor vi uden besvær tog vore både op sidst på eftermiddagen og klargjorde til hjemtransporten.









Kl. 19.00 mødtes vi alle til afsluttende festmiddag. Der var stor enighed om, at det havde været en rigtig god uge. Turudvalget havde gjort et stort arbejde og alt var klappet. Maden havde været rigtig god – stort arbejde at lave mad til godt 20 personer, så stor tak til de aktive der lavede maden. Vejret havde været et typisk dansk sommervejr. Dagtemperaturen var hver dag over 20 grader. Det havde blæst om dagen og der kom en byge engang imellem, men hver aften skinnede solen og der var stort set vindstille på terrassen.

Anker uddelte vin til de mest aktive i turudvalget, nemlig Birthe, Leo og Søren og vi andre råbte hurra, med tak for en god og vel tilrettelagt sommerlejr.

Fredag kl. 09.00 mødtes vi på tagterrassen til afsked, hvorefter vi drog nordpå igen.

Tak for en dejlig uge til såvel turudvalg som til alle øvrige deltagere, der alle hver især har bidraget til en harmonisk uge med en positiv tilgang og godt humør.

Kurt